



REIS IN HET LAND VAN DE BA'AL SJEM TOV

Een Chassidische ervaring

Van 24 april t/m 1 mei 2018

DE REIS

We reizen door het land van de Ba'al Sjem Tov in de West-Oekraïne. We reizen langs oude sjetels waar Chassidische rebbes leefden en werkten. Daar bezichtigen we de materiële overblijfselen van hun bestaan: oude synagogen, een mikwe, begraafplaatsen. We genieten van de natuur waar sommige rebbes hun inspiratie vonden. We lopen letterlijk en figuurlijk in hun voetstappen. Want behalve een reis door het fysieke land van de Ba'al Sjem Tov en zijn nakomelingen wordt het ook een innerlijke reis. We gaan *lernen* over het gedachtengoed van de rebbes. We beoefenen *meditaties* zoals zij die met hun volgelingen deden. We zingen hun oude *nigoeniem* (*melodieën*) en Jiddische liederen en laten ons er door inspireren. En dit alles op de plaatsen waar zij hebben geleefd en gewerkt, in de natuur en binnenshuis.

DE ROUTE

Vlucht

24 april 2018: vertrek Amsterdam 9.30 uur – aankomst Kiev 13:15 uur
1 mei 2018: vertrek Kiev 14.00 uur – aankomst Amsterdam 16.00 uur

Dinsdag 24 april 2018: Dag 1 – Kiev

U vliegt conform het vluchtschema van Amsterdam naar Kiev. Na aankomst op de luchthaven volgt een stadsrondrit van ongeveer een uur. Aansluitend (rond 16.00 uur) wordt u afgezet bij uw 4* hotel President, Kiev. In het hotel wordt u ontvangen met een welkomstdrankje. 's Avonds van een 3-gangen diner in het hotel, kosher style.



geniet u

Woensdag 25 april 2018: Dag 2 – Kiev – Zhytomyr – Berdichev (180km)

Na het ontbijt brengt de bus u naar Berdichev. Eerst is er een stop in Zhytomyr. In deze stad woonde reb Zev Wolf van Zhytomir (d.1800), een leerling van de maggid van Mezeritch (die zelf een leerling was van de Ba'al Shem Tov). Hij was de auteur van *Ohr haMeir*, een gezaghebbend werk in het Chassidisme, en gaf leiding aan de yeshiva.



Na de lunch vervolgt u uw weg naar Berdichev, gesticht in de 15^e eeuw.

Bij aankomst in uw 4* Hotel Deja Vu, Berdichev is er een welkomstdrankje en 's avonds is er een 3-gangen diner in het hotel, kosher style.

Donderdag 26 april 2018: Dag 3 – Berdichev – Medzhybizh (150 km)

Na het ontbijt brengt u een bezoek aan de begraafplaats met bijzondere grafstenen en aan de synagoge van Berdichev.

Rabbi Levi Yitzchak van Berdichev (1740 – 1809) staat bekend als de spirituele verdediger van het Joodse volk tegenover de Eeuwige. Hij was een leerling van de maggid van Mezeritch en van rabbi Shmelke van Nickolsburg, die hij opvolgde. Hij schreef *Kedushat Levi*.

Na de lunch vervolgt de rit verder naar Medzhybizh. Vanmiddag kunt u synagoges gaan bekijken. Na aankomst in uw 3* hotel Medzhybosh, Medzhybizh krijgt u een welkomstdrankje en is er 's avonds een 3-gangen diner kosher style.



Vrijdag 27 april 2018: Dag 4 – Medzhybizh – Kamenets Podilsky (145 km)

Na het ontbijt bezoekt u Medzhybizh, waar de Ba'al Shem Tov (1700 – 1760), de grondlegger van het Chassidisme, leefde en werkte, en waar Rabbi Nachman van Bratslav (1772 – 1810) geboren werd. U bezoekt de oude joodse begraafplaats, waar het graf is van Ba'al Shem Tov.

De Apter Rov's synagoge en de Besht's synagoge zijn onlangs gerenoveerd en in de originele staat terug gebracht. Aan het begin van de rivier, de plaats waar de Ba'al Shem Tov zich vroeger altijd baadde, is een Mikwe gebouwd.

Lunch kosher style in Medzhybizh. Na de lunch is de transfer naar Kamenets-Podilsky. Dit ligt vlakbij de geboorteplaats van de Ba'al Shem Tov. Hier trok hij zich terug in de bossen voordat hij zichzelf bekend maakte als spiritueel leraar en genezer.

In Kamenets-Podilsky wordt u ontvangen met een welkomstdrankje in uw 4* Hotel Kleopatra, Kamenets Podilsky. Na de vrijdagavonddienst is er een kosher style diner.

Zaterdag 28 april 2018: Dag 5 – Dag 5 – Kamenets Podilsky

Een sjabbesbeleving. U zingt, bidt, mediteert, leert, wandelt in de natuur, nasht en rust. 's Avonds kosher style diner en 2^e overnachting in Kamenets Podilsky.

Zondag 29 april 2018: Dag 6 – Kamenets Podilsky – Nemyrov – Bratislav – Uman (353 km)

Na het ontbijt brengt u een kort bezoek aan Nemirov met een lunch.

De belangrijkste leerling en assistent van rabbi Nachman van Bratslav, Nathan van Nemirov (1780 – 1844), kwam hier vandaan. Hij schreef op wat zijn leermeester onderwees. Na de vroegtijdige dood van rabbi Nachman werd hij de leider van de Breslover Chassidim (Nathan van Nemirov werd niet de nieuwe rebbe, want Nachman wees geen opvolger aan), en gaf hij de geschriften van rabbi Nachman uit.

Daarna rijdt u naar Bratislav. Dit is de plaats waar rabbi Nachman (1772 – 1810), een achterkleinzoon van de Ba'al Shem Tov, in 1802 zijn intrek nam. Zijn bekendste werken, Likute Moharan, en Sippure Ma'asiyot, zijn 13 verhalen met een diepe mystieke betekenis. Hij stierf in Uman. Morgen bezoekt u daar zijn graf.

In 3* Hotel Uman, Uman krijgt u een welkomstdrankje en diner kosher style.

Maandag 30 april 2018: Dag 7 Uman – Kiev (215 km)

In de ochtend na het ontbijt, bezoekt u op de begraafplaats het graf van Rabbijn Nachmann. Aansluitend maakt u een wandeling door Uman. Na de lunch vervolgt u uw reis naar Kiev.

Bij aankomst in 4* Hotel Kazatsky Stan, Kiev wordt u ontvangen met een welkomstdrankje.

s' Avonds 3-gangen diner kosher style.

Dinsdag 1 mei 2018: Dag 8 Kiev – Amsterdam

Na het ontbijt brengt uw transfer u naar de luchthaven voor de terugvlucht naar Amsterdam.

Prijs inclusief retourvlucht met 20 kg bagage, 7 hotelovernachtingen in een 2-persoonskamer, bus, excursies, gidsen en volpension.

€ 1589,00 per persoon

€ 185,00 toeslag voor een 1-persoonskamer

Minimum aantal deelnemers 15

DE LEIDING

Rabbijn *Hannah Nathans*
HaMakor Centrum voor Joodse
Spiritualiteit, en OJG Klal Israel
www.hamakor.nl

, *winnares van de Dreaming in Yiddish Award 2017*
Zangeres en maggid/verhalenverteller
www.shuralipovsky.com

Reisleiding *Wilma Menko*, mail voor inhoudelijke vragen: wjmenko@gmail.com

DE REISORGANISATIE

Mail of bel IVORY travel voor de routebeschrijving,
met vragen over de organisatie en voor aanmelden:
info@IVORYtravel.nl

0297-532927

Georganiseerd in samenwerking met Stichting PaRDeS: www.stichtingpardes.nl

“Doel en essentie van mijn pelgrimsreis op aarde is te demonstreren dat men de Eeuwige kan dienen met vrolijkheid en blijdschap.

Want wie vol is van vreugde, is vol van liefde voor mensen en alle schepselen.”

De Besjt